



"Volgens mij zou iedereen veel gelukkiger zijn als ze
gewoon hun goddelijke gang gingen."

Delia

Toneelvereniging STERRENREGEN Droeshout

1946 - 1984/85

B E D - K W A R T E T

Komedie van Alan Ayckbourn in 2 bedrijven

Vertaling Josephine Soer

Regie Norbert Vissers

15, 16, 23 en 25 december 1984

Geen dulle klucht, zoals de titel misschien suggereert, maar een fijnzinnige komedie die ons allen een spiegel voorhoudt waarin we verwonderd onszelf herkennen als de personages op de scène : dezelfde gelijkenissen, dezelfde karaktertrekjes, dezelfde mensen.

De auteur voert vier paartjes ten tonele : een ouder koppel met de littekens en de zalpjes van hun tijd, een jonger koppel waarvan het mannelijk deel overloopt van zelfmedelijden, een piepjong koppeltje, lijdend aan de kwalen van hun tijd en een paar dat altijd problemen zoekt en ze ook weelderig vindt. Voor hen is het leven een steeds opnieuw beginnen zonder einde. Zij vinden helaas geen bed waar ze samen de vergetelheid en de vergeving vinden van een troostende nacht.

Geamuseerd en soms vertederd kijken wij deze avond in die wonderlijke "spiegel des levens".

P R O G R A M M A

Ernest
Delia
Nick
Jane
Malcolm
Kate
Trevor
Susan

Marcel HERMANS
Francine HEYVAERT
Chris HEYVAERT
Mady LOMBAERT
Willy SEGERS
Rosita HEYVAERT
Marcel VANDENMEERSCHE
Marlies UYTTERSROT

Regie
Licht
Geluid

Norbert VISSERS
Hector MESKENS
Hector MESKENS
Danny BUELENS
Bart VAN BIESEN
Andr  MERGAN

Inspici nt
Dekor o.l.v.

met Jozef HERMANS, Leo HEYVAERT, Pierre HEYVAERT, Frans MANNAERT, Raymond PEDE, Willy SEGERS, Alfons UYTTERSROT, Willy VAN ASSCHE, Bart VAN BIESEN, Frans VAN DE CRUYS, Marcel VANDENMEERSCHE, Jozef VAN DER STAPPEN en Erik VERMEIR

Grime

Marcel VANDENMEERSCHE
Norbert VISSERS